

# **En rejse gennem Argentina over Andesbjergene til Chile**

*med Øjvind Kyrø og Anne M. Sørensen*

***De to passionerede Latinamerika-kendere: journalist og forfatter  
Øjvind Kyrø og Anne M. Sørensen, Latinamerika-korrespondent for  
Politiken og bosiddende i Chile, hvor hun også driver et hotel i et af  
verdens bedste vin-områder.***

**Øjvind er med hele vejen fra Buenos Aires i Argentina til Santiago i Chile, og Anne har vi fornøjelsen af, mens vi bor fire nætter på hendes dejlige hotel, der ligger i smuk natur – midt i vinmarkerne. Se:  
<https://www.hotelterravina.cl/en/homepage/>**

I Buenos Aires, Sydamerikas Paris, skal vi rundt i forskellige og fascinerende bydele, bl.a. La Boca, hvor stemningen bringes i kog af tango og fodbold, og vi skal se det elegante kvarter Recoleta med den berømte kirkegård, hvor Evita Peron ligger. Vi skal nyde en søndag i San Telmo og naturligvis opleve et vaskeægte tangoshow.

Vi flyver til Santiago i Chile, hvor Øjvind har boet og arbejdet i tre år. Men hovedstaden må vente, for vi kører direkte til Annes hotel *Terra Viña*. I fire dage er det vores hovedkvarter for udflugter til nogle af de mange vingårde i dalen. Men før vi indlogerer os, besøger vi på vejen det snurrige hus, som Pablo Neruda, Chiles store digter og Nobelprismodtager, har bygget på det yderste skær ud mod Stillehavet.

Efter vindalen er Valparaiso nordpå vores næste stop – en malerisk by med stolte søfartstraditioner. Herefter gælder det hovedstaden Santiago de Chile, hvor vi introduceres til Chiles nyere, barske historie med militærjuntaen, der styrede fra 1973 til 1990.

## **Dag-til-dag-program**

### **1. Lørdag den 11. januar**

afgang København (CPH) kl. 6.45

ankomst kl 8.50 til Paris - Charles de Gaulle airport (CDG)

*Tid mellem fly: 1 time 40 min.*

Afgang kl 10.30 fra Paris

*Rejsens varighed: 13 timer 55 min.*

Ankomst kl. 20.25 i Buenos Aires, Ezeiza Ministro Pistarini (EZE)

Flyet sætter hjulene på landingsbanen om aftenen, og efter de indledende manøvrer i paskontrollen og ved bagagebåndet møder vi vores chauffør udenfor lufthavnen. Vi

tager plads i bussen og kommer en halv time senere til vores centralt beliggende hotel.

## **2. Søndag 12. januar:**

Buenos Aires kaldes også Sydamerikas Paris, for den udstråler europæisk elegance og storhed, iblandet et fyrigt sydamerikansk temperament.

Efter morgenmaden snører vi kondiskoene og går en tur ud i gaderne i det hyggelige *San Telmo*, et af byens ældste kvarterer med brostensbelagte gader, smukke bygninger i kolonistil og dejlige pladser med kæmpestore træer.

Det er søndag, og bydelens indbyggere, plus en hel del turister, er ude for at nyde stemningen i gaderne, der netop om søndagen omdannes til et stort marked med masser af boder, der sælger antikviteter og andre spændende ting. Vi kigger os omkring og spiser en frokost, og herefter venter en finkulturel oplevelse i det smukke *Teatro Colon*, der er åbnet efter en længere ombygning.

De største operasangere, blandt dem Luciano Pavarotti, mente endda, at akustikken gør huset til et af de fem bedste koncertsteder i verden. Vi får en rundvisning i den smukke bygning, som har en meget broget historie, bl.a. et blodigt attentat i 1910, kun to år efter at Operaen åbnede i sin nuværende form.

Vi spadserer tilbage til San Telmo og slippes fri på markedet omkring *Plaza Dorrego*. Er man ikke interesseret i antikviteter, kan det være, at en kop kaffe eller en kold øl på en fortovscafe lokker i stedet. Måske har man også brug for en lille lur, inden aftenens store oplevelse: et forrygende tangoshow.

Tangobaren ligger en kort gåtur fra vores hotel, og vi skal være på plads inden 20.30, hvor der serveres en dejlig middag med tilhørende argentinsk rød- eller hvidvin.

Herefter læner vi os tilbage og nyder showet og de dygtige dansere. Tangoen udtrykker lidenskab og smerte i en grad, at man bliver rørt af de smukke trin og den dramatiske musik. Det er ikke utænkeligt, at vi kan nikke genkendende til Jacob Gades "Tango Jalousie" komponeret på Fyn i 1925 og stadig en af tangoens allerstørste hits – også her i dansens hjemland.

## **3. Mandag, 13. januar:**

Vi kører først til det farverige havnekvarter *La Boca*, hvor de europæiske, fortrinsvis italienske, immigranter slog sig ned, og som var en af de bydele, hvor tangoen for alvor fik fat i slutningen af 1800-tallet. Der danses stadig tango i La Bocas gader og på dansesalonerne, Las Milongas - vi håber, de også er ude på brostenene i dag, så vi kan få et glimt af de passionerede dansere i deres naturlige element.

La Boca er synonym med fodboldklubben Boca Juniors, Diego Maradonas gamle klub, der er kendt for sin meget trofaste fanskare. Maradona har stadig en loge på stadion.

Vi fortsætter til den "pænere" del af byen og Plaza de Mayo, som udgør byens historiske centrum. Her ligger *præsidentpaladset* Casa Rosada, fra hvis balkon Eva Peron holdt sine berømte flammetalere, og ikke mindst katedralen, hvor Argentinas og en stor del af det øvrige Sydamerikas største frihedshelt, General José de San Martín, ligger begravet.

Den berømte *Recoleta-kirkegård* er næste stop. Her ligger "Evita" Peron i et familiegavsted sammen med andre af byens spidser. Hun delte vandene i Argentina, men trofaste tilhængere lægger stadig friske blomster ved hendes grav. Kirkegården er som en by med gader og gravmonumenter så store som huse, og det er et smukt og fredfyldt sted at strække benene.

Nu er vi blevet sultne, så vi slår os ned på den store terrasse udenfor kirkegården med udsigt til Recoletas kulturhus og designcenter og spiser frokost.

Herefter kører vi ad Avenida 9 de Julio, en hyldest til Argentinas uafhængighedsdag den 9. juli 1816 og en af verdens bredeste avenuer med syv vejbaner i hver retning. Vi stopper ved Obeliskken, byens vartegn, der blev rejst i 1936 for at fejre byens 400 års fødselsdag.

Om aftenen spiser vi høje, saftige bøffer på en restaurant.

#### **4. Tirsdag den 14. januar**

En menneskerettighedsaktivist – måske en af ”*De Gale Mødre*”, som militærregimet hånligt kaldte kvinderne, der hver torsdag samledes foran præsidentpaladset i en tavs protest for at få deres mænd, brødre, sønner fundet - fortæller om massakrerne på modstanderne af militærregimet – og retsopgøret bagefter. Er sårene ved at hele? Fri leg om eftermiddagen.

#### **5. Onsdag den 15. januar**

Vi skal tidligt op og kl. 8.55 letter vi fra Buenos Aires, Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) med KLM.

*Rejsens varighed: 2 timer 15 min.*

Vi flyver over de sneklædte tinder på Andesbjergene og kan til højre se det højeste bjerg, Aconcagua på 6.269 meter.

Kl. 11.10 lander vi i Santiago de Chile, Arturo Merino Benitez (SCL).

Vi kører i bus og sætter kursen stik syd.

Undervejs tager vi en let frokost og besøger nobelpristageren *Pablo Nerudas* snurrige hus, der ligger på et yderligt skær. Indeni ser man hans samling af galionsfigurer og andre ting, han samlede på i sit liv som digter og diplomat.

Neruda var en af Chiles største forfattere og var også stærkt engageret på den politiske venstrefløj. Han fik Nobelprisen i litteratur i 1971 for bl.a. digtsamlingen *Canto General* (Den store sang), og han døde i 1973 – 12 dage efter general Augusto Pinochets blodige militærkup. Mange mener, at han ikke døde af naturlige årsager men som følge af en forgiftning, som Pinochet-regimet var ansvarlig for. Hans lig blev gravet op så sent som i 2013, og rester er blevet analyseret på Rigshospitalet i København. Men gåden er stadig ikke løst – hvad er den sande forklaring på hans død?

Efter et frokost-stop ankommer vi ved 18-tiden til *Hotel Terra Viña*, hvor Anne venter os med velkomstdrinks. Vi spiser aftensmad i hotellets restaurant og smager indledningsvist på den chilenske cocktail pisco-sour, mens der til menuen serveres vine fra dalens vingårde.

#### **6. Torsdag den 16. januar:**

Colchaguadalen er det oprindelige rurale, konservative Chile, hvor traditioner holdes i hævd. Cowboys passer kvæget og de gamle danse og sange er altid med, når der holdes fest.

Om morgenen afhentes vi i bus og kører en ganske kort tur ud til den gamle herregård

El Huique, som før jordreformen i var centrum for dalens økonomiske aktivitet – der dengang som nu - var landbrug. Fra denne gård kom to præsidenter og her samledes familien Echenique om sommeren med mange besøg fra fjern og nær. El Huique er nu åbent for besøg.

Senere skal vi besøge den smukke vingård Viu Manent, der sælger næsten hele sin produktion til Danmark. Besøget omfatter en køretur i hestevogn rundt på besiddelserne. Vi spiser frokost i vingårdens skønne restaurant.

Om aftenen er der bestilt bord på vores naborestaurant Vino Bello, hvortil I kommer til fods gennem vinmarken. I er næppe storsultne efter frokosten på Viu Manent, men de har masser af lette retter, salater og dejlige pizzaer.

### **7. Fredag den 17. januar**

Vindalens provinshovedstad Santa Cruz har et virkelig godt museum – måske Chiles bedste – hvor man kan tilbringe mange timer, fordi det virkelig byder på mange forskellige sider af Chiles historie, kultur og nyere begivenheder som den spektakulære redning af de 33 indespærrede minearbejdere i det nordlige Chile i 2010. Det er en privat samling og manden bag det har sin egen interessante historie, som I vil høre til den tid.

Vi spiser frokost på Club Social på byens fine plads. Club Social er lokal og populær og man sidder under vinranker i det fri.

Eftermiddagen er helliget fri leg og I kan evt. gå en tur i byen, ride, spille paddle tennis, tage hjem til poolen eller aflægge vores lokale vingård Laura Hartwig et besøg til fods gennem vinmarken.

Om aftenen steger vi hele lam\* i haven og dækker op til en buffet med salater og senere desserter. Der vil også være et lille indslag med lokal folkløse.

### **8. Lørdag den 18. januar**

Når vi kigger ud af vinduet fra vores hotel, er vi ikke i tvivl om, at vi befinder os ude på landet, og i dag skal vi helt ud i cowboyland – til det sande Colchagua – på besøg hos bondemanden Patricio. Han har linet sine heste op, og vi gør os derfor klar til en ridetur i bakkerne på et par timer.

Der er tale om gemytlige heste, og turen kræver ikke erfaring med ridedisciplinen. Vi tager det stille og roligt og nyder naturen fra et andet perspektiv, end vi er vant til. Vi tilpasser naturligvis ridningen, så alle kan være med, og vi ender i Patricios have, hvor der serveres en snack i form af en *empanada* (små indbagte pakker med oksekød eller andre lækkerier) og naturligvis et glas vin.

Eftermiddagen byder på endnu en vinsmagning – på vingården Lapostolle. Om aftenen kan man spise i restauranten på vores hotel.

### **9. Søndag den 19. januar**

Vi skal en tur ud til Stillehavet.

Vi kører mod nord, mod midten af det 4.200 km lange land, og standser i Valparaiso, Chiles ældste havneby, som havde sin storhedstid frem til 1917, hvor Panama-kanalen åbnede. Indtil da lagde skibe fra hele verden til i byen på deres vej rundt om Sydamerika. Byen er hjemsted for landets søværn og senatet samt visse ministerier, som

blev flyttet hertil fra Santiago de Chile i 1990, efter at det demokratiske styre var blevet genetableret.

Byen er meget malerisk med huse i alle regnbuens farver, der ligger op ad skråningerne, og det historiske centrum er optaget på UNESCOs liste over verdensarv. Vi tager traveskoene på og bevæger os rundt i slentre rundt i en labyrint af smalle gader med toppede brosten. Nogle steder er bakkerne så stejle, at vi hopper på en kabelbaner, som letter transporten. Øverst venter belønningen. En dejlig udsigt over havet, havnen og de mange skibe.

Vi spiser en sen middag og kører derpå til hovedstaden og indlogerer os. Det er en køretur på 1½ time.

### **10. Mandag den 20. januar**

Øjvind har boet her i hovedstaden i tre år og kender de listige steder. Vi skal på det nye "Museo de la Memoria" – som handler om de 16½ år, hvor general Pinochet herskede, efter han tog magten ved det blodige kup den 11. september 1973. Simone, der var med til at skabe museet og levede mange år i eksil i Danmark, tager os først til det grimme, grå præsidentpalads, som Pinochet lod bombe, og hvor præsident Salvador Allende tog livet af sig. Derpå ser vi museet.

Vi skal besøge torvehallerne og spise frokost, hvor det er friske fisk og skaldyr, der står på menuen.

Om eftermiddagen tager vi på en lille byrundtur i centrum, får en kop kaffe i en spektakulær kaffebar, og vi ender i byens latinerkvarter, hvor vi finder en restaurant.

### **11. Tirsdag den 21. januar**

Vi kører lidt udenfor Santiago, til vindalen *Maipo*, som de fleste danskere har drukket vin fra. Vi besøger en af de største og førende vingårde og kører videre ned gennem dalen og op til "Det tyske refugium" – en bjerghytte i to kilometers højde, grundlagt af bjergbestigere. Her spiser vi en sen frokost og nyder den klare luft. Måske kredser en kondor over os.

### **12. Onsdag den 22. januar**

Vi besøger *Tove Lindholm*, som har boet her det meste af sit liv. Tove bor i et smukt villakvarter med udsigt over byen, hvor hun frembringer keramik. Hun vil fortælle om sin kunst og om, hvordan det er for en kvinde fra Aalborg at leve i Chile.

Om aftenen spiser vi afskedsmiddag i Bella Vista – byens 'latinerkvarter'.

### **13. Torsdag den 23. januar**

Morgenmad og luft under vingerne med Air France. Vi kører til lufthavnen og letter kl. 12.10 fra Santiago de Chile, Arturo Merino Benitez (SCL)

*Rejsens varighed: 17 timer.*

### **14. Fredag den 24. januar**

Vi lander kl. 6.00 i Paris (CDG)

*Tid mellem fly 1 timer 25 min.*

Afgang kl 7.25 med Air France  
Rejsens varighed: 1 time 55 min.

Ankomst kl 9.20: København, Copenhagen Airport (CPH)

=====

## Pris for denne rejse på 14 dage:

(Inkl. transport i bus og taxi, to middage i Santa Cruz, logi med morgenmad, afskedsmiddag i Santiago, entréer, skopudsning, rejseledere): 14.000

Hertil skal lægges en flybillet (København-Buenos Aires-Santiago-København), og denne trekants-flyvning koster for tiden 10.900 kr. Billetten skal I selv bestille og betale (vejledning til trekants-flyvninger vil følge).

Vi tager dog forbehold for prisjustering, fordi såvel dollar- som pesos-kursen i Argentina – samt inflationen – kan indvirke på prisen. Prisen er beregnet på 20 deltagere. Det er højsæson i januar på denne side af kloden, derfor skal vi reservere logi og fly i god tid.

Tilmelding inden 25. september til

.....

Øjvind Kyrø  
Mariendalsvej 44  
2000 Frederiksberg  
Denmark

Mobil: 45-30 22 52 12

okyroe@gmail.com  
[www.kyroe.dk](http://www.kyroe.dk)

~ ^ ~